

# Het belang van historische fictie

Lezing door Juul M. Williams

"Je denkt dat je de enige bent in de geschiedenis van de wereld die zo'n pijn, zo'n hartzeer voelt. Totdat je gaat lezen. Het waren boeken die me leerden dat wat me het meest kwelde, precies datgene was dat ik met alle mensen gemeen had."

James Baldwin

Lezen verbreedt de horizon. Niet alleen door de kennis die wij tot ons nemen. Het geeft ons vooral inzicht in de levens van mensen; hun dromen, hun worstelingen, hun achtergrond en geschiedenis. In deze ontmoeting, die al lezend plaatsvindt, leren we tevens waar wijzelf vandaan komen en wat ons heeft gevormd tot wie wij zijn. We leren onszelf en de ander beter begrijpen en onze opvattingen relativiseren. Kennis nemen van andermans verhalen vergroot onze empathie, onze sociale veerkracht, en daarmee uiteindelijk onze humaniteit. Zowel in fictie als in non-fictie worden die verhalen opgetekend. De praktijk leert echter dat fictie een breder publiek bereikt en op plekken komt waar lezers niet zo vertrouwd zijn met non-fictie.

Deze lezing is bedoeld voor kleine tot middelgrote groepen zoals leesclubs, schrijfgroepen, literaire genootschappen, historische verenigingen. In overleg kan worden ingezoomd op meer specifieke wensen en aandachtspunten.

Juul Martin Williams, historicus, filosoof en auteur van onder meer 'Borduren in het donker', kan bogen op een jarenlange ervaring als keynote speaker en gespreksleider.

Interesse in deze boeiende lezing? Neem voor meer informatie contact op via:  
juul.m.williams@gmail.com - [www.wordstoliveby.eu](http://www.wordstoliveby.eu) - of telefonisch 0613823042

